

## Eigen opvoedingsproject

Onze school wil een school zijn waar iedereen zich goed voelt. Om dit te bereiken proberen we een aantal voorwaarden te vervullen. Maar wat betekent dat, zich goed voelen?

We vinden dat afspraken rond samenleven zeer belangrijk zijn. In ideale omstandigheden leeft iedereen die afspraken na en is er geen vuiltje aan de lucht. We zijn echter mensen en beseffen dat dit niet altijd haalbaar is. Toch willen we vaardigheden oefenen die ons echte waarden voorleven, laat ervaren en die we zelf kunnen toepassen. Daarom werken we met de hele school aan 7 aandachtspunten: vriendschap, verantwoordelijkheid, beleefdheid, zelfstandigheid, behulpzaamheid, eerlijkheid en verdraagzaamheid. De rode draad doorheen al deze waarden is respectvol omgaan met elkaar.

Onze school is een leeromgeving waar iedereen mag en kan leren. Dat leren gebeurt op vele manieren: spontaan, doelgericht, in samenwerking, toevallig, doordacht,... We houden voor ogen dat iedereen ontwikkelt en leert op zijn eigen tempo. De totale ontwikkeling van een mens (een kind?) moet in de school een aanbod vinden. Daarom moeten mensen (kinderen?) kansen krijgen om te experimenteren, ontdekken, analyseren en besluiten formuleren. Geloven in groei is fundamenteel! Iedereen is ontwikkelbaar op alle aspecten van de persoonlijkheid. Leren gebeurt van en met elkaar in een veilige, stimulerende omgeving zodat zelfvertrouwen nieuwe groeikansen biedt.

Wij zijn een katholieke school. Dat wil zeggen dat wij geïnspireerd worden door het ideale mensbeeld dat Jezus ons voorleefde. De waarden die Jezus ons voorleefde zijn voor ons ook die waarden die wij in ons dagelijks leven als voorbeeld willen gebruiken. We streven ernaar om zo goed mogelijk aan die waarden tegemoet te komen. Iedereen mag zich gewaardeerd voelen op onze school. Als klein en groot hier samen aan werkt komt een papieren opvoedingsproject écht tot leven.