



HALLO kinderen van het eerste leerjaar,

Fijn dat velen van jullie je eerste communie in de kerk van Flora willen doen. De mensen in de kerk willen jullie en jullie familie leren kennen en warm onthalen. Daarom kunnen jullie kiezen voor een eerste communie op zaterdag 18 mei of op zaterdag 1 juni om 17u.

Hoe kleiner de groepjes, hoe fijner de viering. Je kan misschien wel met enkele vriendjes of vriendinnetjes afspreken, maar je hoeft niet met de hele klas op hetzelfde moment je eerste communie te doen.

Op zaterdag 8 december om 16u leer je ons beter kennen: de mensen in de kerk, pastoor Adrien, de catechisten Bernadette en Marleen die vroeger ook juf in het eerste leerjaar waren. We kijken er al naar uit om jullie te ontmoeten.

HALLO ouders,

Je kan je kind nog steeds inschrijven via de website. Ga daarvoor naar de parochie, <https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/eerste-communie>. De formulieren zijn intussen volop operationeel, waarbij je een elektronische bevestiging krijgt. Een extra mail is dan niet meer nodig. Je kan je inschrijven tot 1 januari, dus je hebt tijd tot na de kennismaking van zaterdag 8 december.

We zitten in een startfase van dit project en na jullie feedback blijven we beide data beschikbaar stellen. Ouders die willen kiezen voor een kleinschalige viering waarin jullie kind uit de verf komt, kiezen best voor zaterdag 1 juni.

Tot binnenkort!

Groetjes,
Bernadette, Marleen, Adelheid, pastoor Adrien