

## **Dag 4 vrijdag 11 januari 2019**

**“Het leven is alleen een feestje als je het elke dag een beetje viert.”**

“In my mind, in my head, this is where we all came from...” speelt zachtjes door de box, terwijl we van kamer naar kamer gaan om iedereen te wekken. Niemand te bespeuren die al voor de wekdienst wakker is. Het ontbijt brengt het gekende ruime aanbod. De weersvoorspelling ziet er redelijk uit voor vandaag!

Zonnestrallen glijden bij aanvang van de skiles, net als de kinderen straks, over de flanken van de besneeuwde bergen. De pistes liggen er opperbest bij. De gevorderden skiën van de ene naar de andere piste en wagen zich aan “jumps”, terwijl de beginners langzaam maar zeker de techniek onder de knie krijgen. Er wordt al eens een nieuwe piste geprobeerd, wat heel leuk is. Alleen maar blij gezichten dus.

In het restaurant krijgen we soep, gevolgd door nasi goreng met kippen- of tofublokjes in zoetzure saus. Als dessert een mandarijntje.

Als namiddagactiviteit staat er een fikse en avontuurlijke wandeling op het programma. We stappen naar de lawinekom hier vlakbij, weg van de bewoonde wereld, de overweldigende natuur in. Na een flinke klim bereiken we de top en worden we stil van de prachtige omgeving waarin we mogen vertoeven. In de afdaling zijn we op elkaar aangewezen om veilig beneden te geraken.

Na het wandelen zoeken we de ideale glijhelling op achter het hotel. We gaan zakkenglijden! We zouden toch niet voor niets ons poepsleetje of “toile cirée” mee. Er wordt wat afgeslierd, gehotst, gebotst en geknotst. We vrezen dat er toch wat blauwe plekken verzameld zijn, maar wat hebben we plezier!

Sneeuwpret voor iedereen!

Met een gezonde blos op de wangen, keren we naar het hotel terug voor een vieruurtje: warm bosbessensap (doet ons een beetje aan de Smurfen denken...) met “Madeleintjes”. Heerlijk om ons terug te verwarmen want van zodra we minder actief zijn, krijgen we het snel koud bij deze temperaturen (-8°C).

Opnieuw tijd voor een douche, dagboeken en schrijfsels richting thuisfront. We begeven ons naar een zang- en toneelmoment om onze honger aan te wakkeren. Iets typisch sneeuwklas... samen zingen en vreugde beleven.

Op het menu deze avond: zonnevis of een vegetarische cordon bleu en prei in de room met puree. Als dessert krijgen we een plak marmercake voorgeschoteld.

Deze avond staat er een spelletjesavond op het programma, voorbereid door de stagemoni's. We trekken hiervoor onze chique kledij aan. De gang verandert op slag in een catwalk! Meisjes in hun mooiste outfits, sommige jongens strak in pak of met stoere strikjes. Mooi om te horen hoe de complimentjes in het rond vliegen.

De tijd gaat hier zo snel, opnieuw een dagje Zwitserland voorbij!  
À demain!