

Dag 7 maandag 14 januari 2019

“Ik wens je 1000 wensen en eindeloos geluk. Ik wens je alles wat je hoopt en liefde aan één stuk!”

Met “Thunderstruck” van AC/DC worden de kinderen gewekt. Deze energizer van formaat doet zijn werk en iedereen heeft zin in deze voorlaatste sneeuwklasdag! Na het ontbijt trekken we onze warme kledij aan om op stap te gaan. Ook vandaag zal het de hele dag blijven sneeuwen.

We wandelen opnieuw richting de oude kopermijnen, naar het einde van de vallei. Door de vele sneeuwval zijn de wandelpaden afgesloten voor het lawinegevaar. Een alternatieve route is snel gekozen en brengt ons langs de besneeuwde oevers van de rivier. Ook hier bewonderen we de betoverende natuur onder het juk van koning Winter. Deze wandeling eindigt in een heus sneeuwballengevecht in de diepsneeuw.

Met een gezonde blos op de wangen gaan we terug naar binnen. Tijd om alle skibenodigheden te verzamelen en naar het restaurant te gaan. Een kom soep, pita met rauwkost en een banaan of appelsien, versterken ons om er opnieuw tegenaan te gaan!

Rond één uur vertrekken de kinderen naar het skiveld. Onder een dichte mist en met sneeuwval worden de pistes toch overwonnen. Ze komen allemaal tevreden terug!

Na het vieruurtje, ijsthee en een donut, verzamelen we allen bij onze skimoni's voor het uitdelen van de brevetten.

Daarna springen we in de douche en mogen we eindelijk pronken met onze zelfgemaakte sneeuwklasT-shirts op de afscheidsavond! De dagboeken worden aangevuld met de belevenissen van deze dag of we kiezen voor wat welkome platte rust.

Om zes uur worden we verwacht in het feestelijk aangeklede restaurant. De tafels zijn mooi gedekt en we worden verwend met chips en cola als aperitief. We klinken op een fantastische sneeuwklas!

Als hoofdgerecht wordt er een hamburger met frietjes en saladbar geserveerd. Ieder krijgt een stuk van een reuzefeesttaart als dessert.

Nadien verzamelen we nog een laatste keer allen samen in de feestzaal. We bekijken het slot van het toneel en elke school brengt een act naar voor. Onze leerlingen zetten hun beste beentje voor en zorgen voor veel ambiance in de zaal! Onder luid applaus verlaten ze het podium. Er wordt tevens ook tijd gemaakt om het hotelpersoneel en de skimoni's te bedanken voor deze fijne periode. Ze stonden steeds voor ons klaar. Het is een prachtige avond.

Met een goed gevoel en veel dankbaarheid voor de voorbije dagen kruipen we voor de laatste keer in ons bedje in Zinal.

Morgen is het al onze laatste sneeuwklasdag! Wat vliegt de tijd...