

## **Dag 5 zaterdag 12 januari 2019**

**“Met de zon in je hart, regent het nooit, de hele dag...”**

We worden gewekt door de stagemoni's met de klassieker “Ochtendgymnastiek” van Samson & Gert. Iedereen wrijft nog even de slapers uit de ogen en trekt skikledij aan om naar het ontbijtbuffet te gaan. Elke dag opnieuw staat er een glaasje appelsiensap op ons te wachten en is het moeilijk kiezen tussen versgebakken brood, zoet en hartig beleg, cornflakes, yoghurt, ... Dit alles met een warme kop chocolademelk of thee.

Het is de laatste keer skiën in de voormiddag. De zon is ook vandaag opnieuw aanwezig op de Sorebois. De gevorderden verkennen verder het skigebied onder deskundige leiding van hun skimoni's en alle beginners glijden nu vlot de blauwe piste af. Ook diegenen met een bang hartje kijken met fierheid terug op hun prestaties. Ze zijn allen goed bezig! Mooi om te zien ook hoe iedereen elkaar helpt en motiveert om het beste van zichzelf te geven.

Het middageten bestaat uit een groene soep met brood, hotdogs met zuurkool of een omelet met als dessert een banaan of appelsien.

In de namiddag is er het monispel. De kinderen worden schooloverstijgend in groepjes verdeeld. Alle groepjes doen hun uiterste best om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Uiteraard zijn ze in hun opzet geslaagd!

Het vieruurtje, warme chocolademelk met een zebra-koek, wordt vlotjes naar binnen gepeuzeld na al die inspanningen. Daarna is er tijd voor een douche, aanvullen van het dagboek en wat opruimen op de kamers.

Als avondmaal eten we kippenboutjes met rijst en currysaus en wortelen. Er is opnieuw een rijk gevulde saladbar. Als achterafje een chocoladepudding.

Nadien houden we een sfeervolle bezinningsviering in de theaterzaal van het hotel. Als perfecte afsluiter wandelen we in stilte met onze lampionnen door het duistere dorp. Op een afgelegen plekje, in een grote kring bespreken we hoe fantastisch en uniek deze ervaring op sneeuwklas wel is en spreekt iedereen uit waarvoor hij dankbaar is. In stilte stappen we terug naar het hotel. Hier wacht ons nog een verrassing. We mogen onze gezelschapsspelletjes halen en we worden verwend met frisdrank en chips. We klinken op een plezante sneeuwklas en genieten van dit gezellig samen zijn.

Doodmoe, maar zeker voldaan, duiken we ons bed in. Vanaf morgen mogen we het in de voormiddag iets rustiger aan doen omdat we pas in de namiddag skiën. Dat halfuurtje extra slaap kunnen we na deze dag wel gebruiken! Slaap lekker en tot morgen!