

Dag 3 donderdag 16 maart 2023

De kinderen worden gewekt met "Pump Up The Jam" van Technotronic. De meesten liggen nog in een diepe slaap verzonken... Op enkele kamers wordt er al wat gelezen of gezellig op bed een gezelschapsspel gespeeld.

Aan het ontbijt opnieuw verwennen met wit en bruin brood, thee, fruitsap, warme chocomelk, cornflakes, kaas en charcuterie, allerlei confituurtjes, speculaaspasta en 2 soorten yoghurt.

Met poepsleetje of toile cirée onder de arm vertrekken naar "Plat de la Lée", helemaal op het einde van de vallei waar de oude kopermijnen zijn. We gaan op zoek naar een ideale glijhelling. Eindelijk zakkenglijden! We moeten eerst wat moeite doen om een goede baan te vormen en dan loopt (lees: glijdt) het prima. Er wordt wat afgeslierd, gehotst, gebotst en geknotst. Ik vrees dat er toch wat blauwe plekken verzameld zijn, maar wat hebben ze een plezier! De weergoden blijven ons zeer gunstig gezind, zo goed zelfs dat er gegleden kan worden zonder jas. Iedereen geniet met volle teugen. Het blijft een klassieker die niet mag vergeten worden.

Met een gezonde blos op de wangen keren we rond de middag terug naar het hotel om ons skiklaar te maken en aan te schuiven voor het middagmaal. We smullen van bloemkoolsoep, puree en spinazie met heekfilet of een groenteburger. Als dessert een appel.

Met groot enthousiasme trekken de kinderen hun skischoenen aan en worden de gezichten nog eens extra ingesmeerd. Klaar voor het tweede skiavontuur!

Alle kinderen komen rond 16u glunderend terug met veel verhalen én met knorrende buiken.

Ons vieruurtje, een rijstkoek met appelsiensap, wacht ons op wanneer we terug bij onze thuis weg van huis aankomen. Na alle inspanningen van vandaag lonkt een warme douche.

Terwijl er gedoucht wordt, vullen de kinderen hun dagboeken aan, schrijven kaartjes of brieven naar het thuisfront, ontvangen post wordt gelezen. Kamers worden ook wat opgeruimd, want orde en netheid worden hier beloond. Niet alleen met het snel terugvinden van noodzakelijke materialen, maar ook in de vorm van een beloning: een snoepje van de juffen of zelfs een chocoladereep van het poetsteam!

Deze avond brengt het menu: rijst met erwttjes, kippenbouten uit de oven of een quornburger met een ananascurrysaus aangevuld met pastasalade met mozzarella en rauwkost van de saladbar. Een aardbeien en vanille-ijsje om de laatste gaatjes te vullen.

Als avondactiviteit trekken we nogmaals onze skibroeken en wandelschoenen aan voor een verlichte boswandeling. We wandelen door de diepe sneeuw en zoeken onze weg via de lichtjes doorheen het klimmende pad in het bos en we aanschouwen daarenboven nog een geweldige sterrenhemel.

Het is weer zeer goed geweest vandaag. Slaapwel en tot morgen!