

Donderdag 14 maart 2024

Na een vlotte busreis met twee sanitaire stops en twee films starten we aan het laatste uurtje van onze reis: de spectaculaire klim naar Zinal. We trotseren de vele haarspeldbochten en genieten van het prachtige uitzicht op de vallei. Aangekomen in het dorpje is het sleuren geblazen om het hotel te bereiken. Grote valiezen komen, gelukkig via de lift, in de juiste kamers terecht op onze vierde verdieping. De warme kledij wordt uitgespeeld en we begeven ons naar het restaurant voor het ontbijt. Het personeel ontvangt ons hartelijk. Bij het lekkers van thuis, wacht er ons warme chocolademelk en speculoos. Valiezen worden verder geleeft en kasten gevuld. Het huiswerk van de sneeuwklasbingo komt hier goed van pas: de kamers, kasten en bedden liggen er na enige tijd als pareltjes bij. Benieuwd of dit de hele tijd zo zal blijven 😊

We maken een eerste korte wandeling tot aan de skilift, zodat iedereen morgen met een gerust hart de weg vindt. De zon geeft het beste van zichzelf, er worden zelf jassen en truien uitgespeeld. Als middagmaal is er bloemkoolsoep, gekruide aardappelen, boontjes en varkensgebraad met saus en als dessert een appel.

Na een korte rust worden we verwacht in de skielder voor de skibedeling. Daar krijgen we eerst die vreemde botten aangeklemd. Die skibot wordt in onze ski gepast en afgesteld op ons gewicht.

Morgen wordt voor velen de vuurdoop, spannend!

Tijd voor nog wat meer rust om het eventuele slaapgebrek van de busrit te compenseren. Er kan wat gelezen worden, maar wie wil slapen, krijgt de kans. Dan trekken we onze skikledij aan om een uurtje te ravotten in de sneeuw: er wordt gegleden, gegraven, gegooit, gelachen.

Als vieruurtje krijgen we fruitsap of water en een rijstwafel. Daarna is er tijd om ons op te frissen. De gangen geuren naar verschillende aroma's shampoo en douchegel, maar het allerbelangrijkste is het frisse gevoel na die reis en een dag Zwitsers zweet. Wie even moet wachten, kan dagboeken schrijven of wat lezen.

Het is alweer tijd voor de volgende maaltijd: spaghetti bolognese (met of zonder kaas). Ook een assortiment rauwe groenten aan de saladbar voor iedereen die dat wil. Als dessert is er een chocolade-vanille-ijsje.

Buikjes gevuld en terug wat energie opgedaan om te beginnen aan ons sneeuwklasT-shirt. Met textielstiften wordt het sjabloon aangebracht. Rond 20u30 gaan we naar de kamer om tanden te poetsen en pyjama's aan te trekken. We duiken ons bedje in, bekomen van de eerste indrukken en energie opdoen voor morgen.

Eindelijk horizontaal in een zacht bed, dromend van een fantastisch verblijf in Zwitserland...

Slaapwel en tot morgen!