

Vrijdag 15 maart 2024

Wanneer de wekdienst rond 7u20 met een rustig streepje muziek de kamers binnengaat, ontwaken nog veel kinderen uit een diepe slaap. We wassen snel de slapers uit onze ogen om te ontbijten met cornflakes, wit en bruin brood, choco, verschillende soorten confituur, hesp, kaas, yoghurt, fruitsap, chocolademelk of thee. Voor elk wat wils dus.

Na het ontbijt maken we ons gauw skiklaar, want de eerste skiles wacht. De groepen vertrekken met hun skimoni's naar de skilift waar ze per 10 naar een hoogte van 2440m gebracht worden. Wanneer we bovenkomen zijn de bergen omringd door enkele wolkjes, maar ook de zon is van de partij. De gevorderden worden na wat vaardigheidsproeven in niveaugroepen verdeeld en testen al wat pistes uit. De beginners krijgen hun eerste lessen: ploegen, stoppen, bochten pakken, vallen en weer doorgaan. Er wordt veel gezucht, want leren skiën is toch wel lastiger dan gedacht. Moe maar tevreden komt iedereen terug in het hotel. De hongerige magen worden gevuld. Op het menu: champignonsoep, rijst met groentencurry of met wintergroetjes en tomaat-Philadelphia saus. Als dessert een banaan.

Geen tijd voor een rustmoment, want de bus wacht ons reeds op voor een uitstap naar Grimentz, een dorpje met een verkeersvrije, historische kern. Daar aangekomen nemen we eerst de grote skilift naar boven en dat gaat vlot, want er kunnen maar liefst 125 personen in één bak. Het ritje duurt 8 minuten 31 seconden, waarin we stijgen van 1600m tot 2700m. We genieten van het prachtige uitzicht, terwijl zon en wolken elkaar afwisselen. Van hieruit kan je een deel van het skigebied van Zinal zien liggen. Eenmaal beneden begeven we ons naar de historische kern van Grimentz voor een zoektocht. In groepjes stappen de leerlingen door de kleine straatjes vol met prachtige raccards en oude woningen. Ze bekijken het kerkje met de mooie glasramen. Ook palen met "mausenplatten" worden geteld en bijzondere voorwerpen gezocht én gevonden. Er is een oude houtzagerij met waterrad dat nog steeds dienst doet. De zoektocht wordt afgerond met een cakeje als vieruurtje. Het begint zachtjes te regenen wanneer we terug op de bus stappen.

Even tijd om wat te rusten op onze kamer, douchen en dagboeken aanvullen. Belgische thuispost wordt uitgedeeld en Zwitserse kaartjes naar het thuisfront worden geschreven.

Deze avond brengt het menu: vol-au-vent met gebakken aardappelen. De borden worden verder aangevuld met allerlei groenten van de saladbar. Het dessertje is een pudding met abrikoos.

Als avondactiviteit spelen we gezelschapsspelen. Hier en daar krijgen sommigen een nieuw kapsel aangemeten.

De tijd gaat snel als je je amuseert, dus snel ons bed in. Droom zacht!