

Maandag 18 maart 2024

“Europapa, europapa, ...” haalt de kinderen uit hun slaap. Sommigen liggen nog diep te dromen, anderen zijn springlevend en klaar om de dag aan te vangen.

Bij het ontbijt worden we verrast met een lekkere croissant en opnieuw een uitgebreid buffet. Het regent, dus besluiten we om deze voormiddag in het hotel te blijven. Beneden in de bar kunnen we met onze school op het gemak een binnenactiviteit doen. Er worden gezelschapsspelletjes gespeeld en aangeleerd, strips worden gretig gelezen, wie wil kan kleuren of tekenen. Een aantal leerlingen ontwerpen een eigen strip. Tegen de middag houdt het op met regenen en doet de zon haar best om door de wolken te piepen.

Als middagmaal is er pompoensoep, we smullen van hotdogs en als dessert een appel.

Met een goed gevuld buikje trekken we naar de skipiste. De gevorderden verkennen verder het skigebied onder deskundige leiding van hun skimoni's en de meeste beginners glijden nu vlot de blauwe piste af. Ook diegenen met een bang hartje kijken met fierheid terug op hun prestaties. Ze zijn allen goed bezig! Mooi om te zien ook hoe iedereen elkaar helpt en motiveert om het beste van zichzelf te geven.

Het vieruurtje, chocolademelk en peperkoek of een appel, wordt vlotjes naar binnen gepeuzeld na al die inspanningen. Daarna is er tijd voor een douche, aanvullen van het dagboek en wat opruimen op de kamers. Iedereen vindt enkele snoepjes op het hoofdkussen als beloning voor de nette kamers. Om half zeven worden we verwacht in het feestelijk aangeklede restaurant. De tafels zijn mooi gedekt en we worden verwend met chips en frisdrank als aperitief. We klinken op een fantastische sneeuwklas. Als hoofdgerecht wordt er een (vegetarische) burger met frietjes en saladbar geserveerd. Met veel spektakel wordt de reuzenfeesttaart door het restaurant gedragen. Ieder krijgt een stukje. Er wordt tevens tijd gemaakt om het hotelpersoneel en de skimoni's te bedanken voor deze fijne periode. Ze stonden steeds voor ons klaar.

Nadien verzamelen we nog een laatste keer in de feestzaal. In het Swingpaleis *battelen* de jongens tegen de meisjes in een heuse muziequiz, waar de meisjes met ruime voorsprong winnen. Daarna wordt de avond afgesloten met een heuse fuif met de Zinal top 20. Onze leerlingen zetten hun beste beentje voor en zorgen voor veel ambiance in de zaal. Het is een prachtige avond.

Met een goed gevoel, veel dankbaarheid voor de voorbije dagen en ook een portie zweet kruipen we voor de laatste keer in ons bedje in Zinal.

Morgen is al onze laatste sneeuwklasdag. Wat vliegt de tijd...